

Kerst VAN VOORDEUR TOT VERANDA



Zodra Lida in de winkels, op social media of in interieurmagazines kerstbomen en decemberaccessoires voorbij ziet komen, begint het bij haar te kriebelen. “Wij halen meestal direct na Sinterklaas een boom en dat is het startsein om ook de rest van het huis te decoreren.”

In het verleden stond er nog weleens een kunstboom in huize Klever, maar die gaf volgens Lida te weinig sfeer. “De laatste jaren gaan wij altijd op pad voor een mooie Nordmann. Die kost wat, maar dan heb je ook echt een mooie boom waar we lang plezier van hebben en die met een beetje

geluk ook nog eens lekker ruikt. Zodra de boom staat, start ik met het decoreren van de andere ruimtes van ons huis. Ik houd het wel rustig en werk vooral met natuurlijke materialen.”

NOOIT MEER WEG

Lida en Ton wonen sinds 2010 in een ruim honderdjarig pand. “Ton was destijds niet zo heel erg enthousiast om dit oude huis te kopen. Maar ik was al jaren op zoek naar een ‘opknapper’ en bij het zien van deze woning maakte mijn hart echt een sprongetje.” Het huis werd gekocht, grondig verbouwd en inmiddels wonen Lida én Ton hier met zo veel plezier, dat ze er wat hen betreft heel erg oud gaan worden.

“Ongeacht het jaargetij ga ik altijd in de natuur op zoek naar mooi groen zoals dennenappels, wilde peen en rozenbotteltakken. Ik vind het fijn om door de seizoenen heen op die manier ons interieur te veranderen”







WARM WELKOM

Lida houdt ervan om haar sfeervolle woning met natuurlijke materialen te decoreren. Ook, of misschien wel juist tijdens de feestdagen. “Dan versier ik ons huis toch al wat overdadiger dan anders, dus ik houd het qua kleur en materiaalkeuzes rustig.” Lida past veel groene accenten toe in het hele huis. Zelfs op het toilet brandt een kaarsje tijdens de donkere decembermaand en er hangt wat kerstgroen. “Eigenlijk start het decoreren bij mij bij de voordeur. Het geeft mij altijd een warm en welkom gevoel als ik ergens kom waar aandacht is besteed aan de voordeur. Dus doe ik dat zelf ook. En het versieren eindigt in onze tuin bij de veranda, want ook die verandert in een compleet kerstplaatje.”

GENIETEN VAN ELKAAR

Ook dit jaar zal er bij Lida en Ton weer een stoere Nordmann staan te pronken. De plek staat nog niet vast, maar misschien wordt het wel in de woonkeuken, net als vorig jaar. “Daar zitten we juist tijdens de feestdagen heel erg veel omdat we van

gezellig samenzijn en lekker lang tafelen houden. De kerstboom in de keuken maakte dat plaatje helemaal af.”

JAREN DERTIG BALLEN

Lida vertelt dat ze in het verleden jarenlang de boom versierde met oude ornamentjes en ballen uit de jaren dertig die ze van familie had gekregen of bij kringloopwinkels had gekocht. “Tegenwoordig wissel ik de decoraties weleens af en koop ik wat nieuws voor in de boom. Dit jaar hangen er toefjes schapenwol in. Lekker sober en weer eens totaal iets anders. De oude ornamentjes zijn mij nog steeds dierbaar, maar die blijven dit keer op zolder!”

“Vooral tijdens de feestdagen
zitten we erg veel in de gezellige
woonkeuken”



Voor prachtig aardewerk
in alle vormen en kleuren
moet je bij Brynxz zijn.
Een lijst met winkelpunten
vind je op www.brynxz.nl



DE NATUUR IN

Behalve de keuken is een andere favoriete plek van dit gezin de zithoek rondom de houtkachel. Door het jaar heen wordt deze plek door Lida regelmatig anders gestyled. Niet door te schuiven, maar door de accessoires af te wisselen. En dan met name het groen. "Sowieso ga ik, ongeacht het jaargetij, altijd in de natuur op zoek naar mooi groen zoals dennenappels, wilde peen en rozenbotteltakken. Ik vind het fijn om door de seizoenen heen op die manier ons interieur te veranderen."

GROENE ACCENTEN

Ook voor de feestdagen wordt deze fijne zithoek door haar onder handen genomen. "Ik ben niet zo heel erg trendvolgend. Groene takken, dennenappels, kaarsen... dát is voor mij kerst en die materialen gebruik ik het liefst. Ik koop wat mooie materialen bij Anja Otto Interieur in Zevenhuizen en verder ga ik

zelf aan de slag. Zo komt er vanaf begin december steeds meer sfeer in huis. En daar kan ik zo van genieten!"

KOKEN OP DE GREEN EGG

Lida vertelt dat 'buiten de deur eten' met kerst niet aan hen is besteed. "We zijn een gezin van tradities. Kerst vieren wij bij voorkeur gezellig thuis met onze zoons en schoondochter. Ton houdt erg van koken en terwijl hij het eten voorbereidt, zorg ik voor de aankleding van de tafel en bak ik een lekker taartje. En onder de veranda staat Tons grote trots: een green egg. Daar maakt hij de allerlekkerste gerechten op klaar. En ook onze moeders schuiven op één van deze dagen aan. We hebben een heerlijke ruime woonkeuken die uitnodigt tot samenzijn tot in de late uurtjes. We genieten van de sfeer en gezelligheid van ons huis en de tuin, van gewoon thuis samen zijn. Uit eten kan altijd nog." 